



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

ELISA DE CONINCK



Zij werd geboren te Nukerke, op 1 december 1900, en overleed te Sint-Denijs-Westrem op 21 februari 1968, voorzien van de Genademiddelen van onze H. Moeder de Kerk.



„Gij hebt ons voor U gemaakt, Heer, en ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U". (St. Augustinus)

Hoe graag ging zij ter kerke, om er in godsvrucht te vertoeven met de Heer, die zij met heel haar hart diende. De krankheid die haar trof maakte het haar onmogelijk de kerk te bezoeken, en dat vond zij de ergste beproeving. Nu is zij opgeroepen tot het Vaderhuis, waar zij eindelijk de veilige rust zal vinden.

Dierbare Zusters en Broeders, hebt dank voor uw zorgen en uw genegenheid; eens zijn wij terug samen. Laten wij intussen verenigd blijven in de Heer. Gij, al mijn dierbaren, houdt mijn gedachtenis in het H. Offer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



DE DEELNEMING IN ROUW EN
GEBEDEN VOOR HET VERLIES
EN DE ZIELEZALIGHEID VAN
DE DUURBARE OVERLEDENE
WAS EEN TROOST EN KOSTBARE
HULP.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.

De Families

DE CONINCK en ROUSSEAU



RVN
29-4



de meester is daar
en roept u.